



Verslag Benefiet diner van Abba Child Care op 21 oktober 2016

Stichting Abba Child Care werkt al zo'n 7 jaar in India onder de allerarmsten en hield haar tweede zakelijke benefiet-diner op 21 oktober 2016 in de Kooi te Bunschoten. Een bijzonder geslaagde avond met heerlijk eten, muziek van Henk Doest op piano en een presentatie van het werk dat in India onder de allerarmsten wordt verricht. Als eregast was onze Indiase partner Kingsly Lazarus in ons midden. Bovendien was het deze avond de verjaardag van de grondlegger en initiatiefnemer van Abba Child Care, Jaap Dieleman.

Ruim 100 gasten waren op dit benefietdiner afgekomen en de opbrengst van de avond was ruim € 200.000,-. In de dagen daarna is dit bedrag nog verder opgelopen tot zo'n € 250.000,-. "We zijn bijzonder dankbaar voor alle gulle gevers. Dit is het mooiste verjaardagscadeau wat ik mij kan indenken!" zei initiatiefnemer, Jaap Dieleman.

We hebben in de afgelopen 3 jaar inmiddels 75 waterputten geslagen. Elke dag drinken daar zo'n **150.000 mensen** van dit water. Sindsdien is er niemand meer gestorven door het drinken van vervuild water. Ook hebben we in de afgelopen 2 jaar met de hulp van onze ambulance ruim **1200 mensen** kunnen helpen die een operatie hebben ondergaan. Ruim **606 kinderen** die we op straat hebben gevonden wonen nu in een adoptiegezin en ruim **2500 kinderen** gaan nu voor het eerst dagelijks naar school. Vrouwen hebben we naailes gegeven, zodat ze nu zelf inkomsten verdienen en ruim **1250 weduwen** hebben ook hulp ontvangen via ons werk. Met het geld dat we ontvangen hebben, gaan we:

- 50 nieuwe waterputten maken in een nieuw achtergesteld gebied
- 1 ambulance aanschaffen voor in ditzelfde nieuwe gebied
- Een "Living Water Festival" houden in januari 2017 in ditzelfde gebied en...
- 10.000 waterpotten uitdelen aan de allerarmsten in dit gebied
- 3 multifunctionele dorpshuizen bouwen (nog 27 te gaan)
- 1 hoofdkantoor/kerk/bijbelschool starten in het centrale dorp
- 200 paar aangepaste schoenen laten maken voor het melaatsenkamp
- 6,5 acre (=2.7 hectare) land aankopen (kunnen 130 gezinnen van leven die een kind adopteren)
- 500 bijbels uitdelen in een dorpje
- 20 naaimachines kopen voor 2 naaischooltjes
- 20 nieuwe kinderen en gezinnen gesponsort
- een pastor die gesteund wordt voor 3 jaar.
- en..... wordt vervolgd.

Alle donateurs ongelooflijk bedankt. We gaan het geld zo snel mogelijk investeren en we gaan jullie uiteraard op de hoogte houden. Kingsly is al weer terug in India en gaat hard aan de slag zodat we in januari weer een schitterende reis met een team kunnen maken om met eigen ogen te zien wat er allemaal gebeurt.

We hebben besloten om God te vertrouwen voor de middelen die nodig zijn, maar als u ook graag deel wilt hebben aan dit mooie werk, en er voor wil bidden en ons werk steunen kijk dan op onze website www.abbachildcare.org. En doneren kan natuurlijk altijd. Ga dan naar www.abbachildcare.org/doneer.html

Hartelijk dank voor alle hulp, vooral namens alle dorpelingen die onuitsprekelijk dankbaar zijn voor de hulp die hen wordt geboden. En niet in de laatste plaats door mijn partner Kingsly en ikzelf.

Jaap Dieleman

