



Abba Child Care International

Juli 2015



Nieuws-Update

Beste vrienden, hierbij weer een update van onze projecten. Het is bijzonder om te zien hoe God ons werk zegent. Dankzij de giften van onze sponsors en dankzij de enorme inzet van onze lokale partners in India, groeit ons werk enorm.



Family7 in Actie voor ons werk in India.

Family7 heeft geweldig geholpen om ons werk meer bekendheid te geven en fondsen te werven voor onze projecten. Hoeveel de actie heeft opgeleverd hoort u nog van ons. In elk geval hebben we er prachtige documentaires aan over gehouden, die ons werk helder in beeld brengen. U kunt ze [hier](#) bekijken. Ook is er nog een documentaire over ons unieke, revolutionaire landbouwproject die u [hier](#) kunt bekijken.

In deze documentaires nemen we u mee naar India en kunt u met eigen ogen zien hoe groot de nood is van deze mensen, maar ook ziet u hoe wij hen hoop brengen en hen perspectief bieden op een hoopvolle toekomst. Dan zult u begrijpen wat ons beweegt om dit werk te doen. Verder is er een mooie artikel over deze actie van [Family7](#) die u [hier](#) kunt lezen.



Tien kerken zijn al gebouwd

Vorig jaar zijn we met dit plan begonnen en inmiddels zijn er al vijf multifunctionele kerken in gebruik. De volgende vijf zijn bijna klaar en voor het eind van dit jaar hopen we er nog zes te bouwen. Afgelopen week heeft zich weer een nieuwe sponsor gemeld. Een echtpaar dat hun spaargeld wil inzetten om een dorp te helpen. We zijn uiteraard ongelooflijk dankbaar en ook telkens weer blij verrast om te zien hoe God voorziet door mensen in het hart te geven ons werk te steunen. Overweegt u/uw gemeente om ook een kerk sponsoren, kijk dan [hier](#) voor meer informatie of neem [contact](#) met ons op over de mogelijkheden. Doet u ook mee?

Onze adoptie kinderen

Toen we 3 jaar terug met ons [Abba Family Home](#) project begonnen, hadden we niet kunnen vermoeden dat we in zo'n korte tijd zo zouden groeien. Want nu hebben we al 660 babymeisjes gered en geplaatst in adoptiegezinnen die een stukje land hebben gekregen om een eigen bestaan op te bouwen.

We zoeken sponsors

Dat is dan ook gelijk ons probleem, want we hebben nu land voor 316 gezinnen en sponsors voor ongeveer 300 kinderen. Dat betekent dat we nog land willen kopen voor de overige 344 adoptieouders en dat we sponsors zoeken voor nog zeker 360 kinderen. Om de 344 adoptieouders alvast te helpen hebben we land in bruikleen van rijke Hindoe-boeren, maar we moeten nu 40% van de opbrengst aan hen afstaan. Dat is beter dan niets, maar we willen liever eigen land. Ook is het niet makkelijk om land te kopen, omdat men inmiddels weet dat we dit gebruiken om de Dalits te helpen. Wilt u meebidden voor een doorbraak hierin?

Sponsor een kind!



Geef een kind een familie en die familie een toekomst!

Voor € 12,50 per maand sponsort u al een kind en voor € 25,- per maand sponsort u zelfs een heel gezin en kunnen wij ook de akker voor deze familie kopen. Wij hopen dat onze sponsors net zo zullen meegroeien als het aantal kinderen dat we al hebben gered. Lees [hier](#) meer over ons sponsorprogramma of [meldt u aan](#) als sponsor. Dank u wel!

Om sponsors te werven krijgt iedereen die een nieuwe sponsor aanmeldt van ons een boek, DVD of Abba Beertje. Laat dan nieuwe sponsor bij zijn aanmelding dan wel uw naam vermelden. Doet u mee?



Bron van genade

Zie hier de nieuwe bron die dankzij een sponsor in Orissa is gebouwd, nadat onze vriend Enoch daar als martelaar voor Jezus is gestorven. Jaap Dieleman