

'I have a dream'

Honderd Multifunctionele Dorpshuizen

In dit nummer:

Dromen zijn geen bedrog
Multifunctionele dorpshuizen
Het verhaal van Chitibabu
De bekeerde burgemeester
De Abba-Farm in Uthiramerur
Leven voor Chengalpattu
Zorg voor de allerarmsten
Weduwen in ons weeshuis

Een project van **Abba Child Care**





Geef een kind een gezin en dat gezin een hoopvolle toekomst!

Dromen zijn geen bedrog

Acht jaar geleden begonnen we met dromen over hoe we kansloze kinderen in India weer een nieuwe toekomst kunnen bieden. Zo'n 1.000 kinderen zijn sindsdien met de hulp van goed bevriende hulporganisaties in adoptiegezinnen geplaatst. In de afgelopen drie jaar hebben we zelf ruim 600 kinderen bij adoptiegezinnen geplaatst. Het 'Abba Family Home Project' geeft deze gezinnen toekomstperspectief door ze een stukje land in bruikleen te geven om daarmee een eigen bestaan op te bouwen. Het afgelopen jaar zijn er weer 100 gezinnen bij gekomen.

Sinds de start in 2013, hebben we zeker 13 hectare land gekocht, waarop deze 600 gezinnen een bestaan hebben opgebouwd. Daarnaast is er in 50 dorpen toegang tot schoon drinkwater gerealiseerd en zijn we begonnen met de bouw van 50 dorpshuizen. Er zijn er al 25 gebouwd en die zijn ook al in gebruik.

Eind 2016 kregen we een verzoek om te komen helpen in het district Chengalpattu. Tegelijkertijd kregen we een grote gift om daar 50 waterputten te slaan en om een tweede ambulance te kopen.

De helft van alle waterputten zijn al geplaatst en we hebben besloten om in Chengalpattu ook 50 multifunctionele dorpshuizen te bouwen. Bij het drukken van dit magazine, zijn er al 5 klaar en de volgende 5 zijn in aanbouw.



Om dit goede nieuws met de dorpsbewoners te delen, hebben we ons plan op feestelijke wijze bekendgemaakt tijdens het tweede 'Living Water Festival' waarbij duizenden mensen naar voren kwamen om Gods liefde te ontvangen. Inmiddels zijn we begonnen met het realiseren van deze droom. U leest er over in dit magazine. Veel leesplezier en laat je inspireren om zelf ook een bron van hoop voor anderen te zijn.

Jaap Dieleman



De kinderen waar het allemaal mee begon
Zij zijn onze grootste bron van inspiratie!





Multifunctionele dorpshuizen

In 2014 plaatsten we in 50 dorpen een waterput. Om dit te vieren, organiseerden we het “Living Water Festival” waar zo’n 10.000 dorpsbewoners op afkwamen. Ze hadden eindelijk schoon drinkwater en kregen ook allemaal een waterpot. Geraakt door die liefdesdaad dronken ze ook Gods liefde in.

We wilden nog zoveel meer doen en zo ontstond de droom om in elk dorp een kerkje te bouwen. Dat moest dan gelijk een plek zijn waar kinderen onderwijs krijgen, ouders les krijgen over hygiëne en gezinsplanning, de vrouwen naailes en de mannen landbouwonderwijs of een ander vak om voor hun gezin te kunnen zorgen. Bij elke kerk moest ook schoon drinkwater toegankelijk zijn en een plek waar de arts medische zorg zou kunnen verlenen..., en op zondag zou het dan een kerkje zijn waar ze over Gods liefde zouden horen.

Het plan werd enthousiast ontvangen door onze Indiase partner. De volgende uitdaging was om sponsors te vinden, want elk gebouw kost €15.000,- Die sponsors hebben we gevonden: zakenmensen, kerken, grote en

heel veel kleine sponsors. In 2014 hebben we er drie gebouwd, in 2015 acht en in 2016 zelfs 14. Inmiddels draaien alle 25 multifunctionele dorpshuizen op volle toeren. De impact op de dorpjes is enorm. De dorpsbewoners kregen weer hoop: ze hebben werk, hun kinderen gaan naar school, er is toegang tot schoon drinkwater en medische zorg, maar bovenal horen ze nu ook de hoopvolle boodschap van Gods liefde.

In acht kerken zijn naaischooltjes gestart, waar wekelijks tien vrouwen les krijgen. In zestien kerkjes zijn schooltjes gestart, dat betekent dat er nu 800 kinderen voor de allereerste keer elke dag naar school gaan en leren lezen, schrijven, rekenen enz. Deze schooltjes zijn niet alleen voor onze adoptiekinderen bestemd, maar we stellen ze ook open voor alle kinderen uit de



**Sinds 2015 zijn er
25 dorpshuizen
geopend en hebben
duizenden mensen
weer hoop gekregen**

dorpjes. Het ligt in onze bedoeling om deze scholen in al onze kerkjes te starten. Uiteraard brengt dit de nodige kosten met zich mee. Een leraar kost ons € 50,- per maand. Wilt u er wellicht één sponsoren? Ook maken wij kosten voor leermiddelen.

Inmiddels hebben we al 100 waterputten geslagen, zodat 200.000 mensen elke dag schoondrinkwater tot hun beschikking hebben. In de afgelopen drie jaar is er niemand meer gestorven door het drinken van vies water. En met onze ambulance hebben we de afgelopen twee jaar 1.200 keer mensen naar het ziekenhuis kunnen brengen voor een operatie, waardoor levens zijn gered. We zijn zo dankbaar dat we dit met de hulp van onze sponsors kunnen doen. Maar de verhalen die hierachter schuilgaan zijn nog mooier. Lees maar verder!



Het verhaal van Chitibabu

Chitibabu woont in het dorpje Karuvempampoondi met zijn vrouw en twee dochtertjes. Maar er is heel wat aan vooraf gegaan voordat dit gebeurde. Lees hieronder dit moderne Paulus verhaal, waar we nauw bij betrokken zijn.

Veertien jaar geleden hoorde Chitibabu voor het eerst het evangelie maar hij moest er niets van hebben. Integendeel, hij had een bloedhekel aan christenen. Hij had nog een ander probleem: hij gebruikte drugs en zijn verslaving begon steeds meer zijn leven te beheersen. Zijn huwelijk leed er zo onder dat zijn vrouw geen andere uitweg meer zag dan bij hem weg te gaan.

In zijn eenzaamheid sloot hij zich aan bij een bende. Om in rang en aanzien te stijgen bij de andere gangleerden moest hij iets 'heldhaftigs' doen. En zo ontstond het plan om het kerkgebouw van de christenen met een bulldozer te verwoesten. Gedreven door zijn haat voegde hij de daad bij het woord, regelde een bulldozer en maakte de kerk met de grond gelijk. Toen de voorganger zich tegen zijn plan verzette, sloegen ze hem ook gelijk maar halfdood.



Maar al deze wandaden brachten geen verlichting in zijn eenzaamheid. Tot overmaat van ramp kreeg hij ook nog een ernstig ongeluk waarbij zijn linkerbeen verbrijzeld werd. Nu kon hij alleen nog maar platliggen en naar het plafond staren. Hij was wanhopig en overwoog zelfmoord te plegen.

Toen hij hoorde dat er een 'Levend Water Festival' gehouden zou worden, dacht hij terug aan hoe hij tien jaar eerder het evangelie had afgewezen. Het had hem alleen maar ellende gebracht. 'Zou dit dan toch een antwoord zijn op mijn probleem?' Hij kwam naar het festival, hoorde de boodschap van Gods liefde en vergeving en gaf zijn leven aan Jezus. Maar er gebeurde nog veel meer, zijn verbrijzelde been werd genezen. Hij kon weer gewoon lopen... en zijn huwelijk werd ook hersteld. Wow!

Chitibabu is dolgelukkig en ongelooflijk dankbaar voor alle wonderen die God in zijn leven heeft gedaan en wilde graag iets terug doen. Hij vroeg of hij mocht helpen bij de aankoop van de grond en de bouw van een nieuw multifunctioneel dorps huis. En zo verrees er met de hulp van Chitibabu, op de plek waar hij de oude kerk met de grond gelijk gemaakt had, een spiksplinternieuw multifunctioneel dorps huis.

Chitibabu is nu een trouwe en toegewijde steunpilaar in deze kerk. Zoals Paulus eerst kerken verbrandde en daarna opbouwde, zo is Chitibabu, eens een kerkverwoester, nu een kerkbouwer geworden. Schitterend!



De bekeerde burgemeester

We wilden in Marutham een dorps-
huis bouwen. Dus kregen we contact
met meneer Murty, de burgemeester
van het dorp. Hij stond open voor ons
plan, maar had nog geen idee welk
plan God voor hem in petto had. Het
is een wonderlijk verhaal!

In de eerste gesprekken die Kingsly met de burge-
meester voerde, vroeg hij of Kingsly voor hem wilde
bidden vanwege een groeiend gezwel in zijn neus.
De artsen wilden hem niet opereren want ze vreesden
voor zijn leven. Kingsly bad een eenvoudig gebed
en liet het verder aan God over. Een aantal weken
bloedde hij vaak uit zijn neus waarbij er veel rommel
naar buiten kwam. Daarna stopte de bloedingen en
voelde hij zich goed. Toen hij voor controle naar het
ziekenhuis ging, reageerde de arts verbaasd omdat
het kankergezwel was verdwenen.

Hij besepte dat hij genezen was door Jezus, en daarom
opende hij zijn hart voor Hem. Zijn hele gezin kwam
tot geloof. Maar daar bleef het niet bij, want het
verhaal van zijn genezing ging als een lopend vuurtje
door het dorp en overal waar men het maar wilde ho-

ren, getuigde hij van het wonder dat Jezus voor hem
had gedaan. Het gevolg was dat er al snel zo'n zestal
families tot geloof kwamen in zijn dorp. Nog voordat
de kerk was gebouwd, waren er dus al een hele hoop
mensen tot geloof in Jezus gekomen.

De pastor, die we tijdens de feestelijke opening
inzegenden, vertelde onder tranen dat hij al jaren bad
voor opwekking in zijn dorp en voor een plek waar
ze samen God zouden kunnen groot maken. Hij zag
in de komst van dit dorps huis de verhooring van zijn
gebed, maar hij besepte niet dat hijzelf ook een verho-
ring van ons gebed was, want wij zochten een pastor
die straks deze kerk zou kunnen leiden. En zo werden
we op wonderlijke wijze bij elkaar gebracht.

Settu, de zoon van de burgemeester (op de foto rechts
achter), kwam door het wonder van zijn vader ook
tot Jezus. Sindsdien zet hij zich met grote passie en
toewijding als bouwopzichter in om ons te helpen met
de bouw van onze dorps huizen (inmiddels al 8). Bij de
opening van elk dorps huis is Settu samen met zijn va-
der aanwezig. Een betere aanbeveling voor ons project
hadden we ons nooit kunnen indenken. Door toedoen
van zijn maatschappelijke positie en zijn grote invloed
hebben andere burgemeesters ook hun hart en hun
dorp geopend om ons te ontvangen. Fantastisch!



De Abba-farm in Uthiramerur

Sinds 2013 hebben we 13 hectare land aangekocht in Uthiramerur, zo'n 80 km onder Chennai. Ruim 600 families, die een kansloos weeskind hebben geadopteerd via ons 'Abba Family Home' project, hebben daarmee zelf ook weer een hoopvolle toekomst gekregen met een zelfstandig bestaan.

Elke hectare biedt plaats aan 50 gezinnen. Dat is dus 200 vierkante meter per familie. Dat is niet veel als je erover nadenkt, maar vanwege het zonnige klimaat

en de royale regenval kan men wel 4 tot 5 keer per jaar oogsten. Daarom kan zo'n klein stukje land meer dan voldoende inkomsten genereren voor een gezin om aan de armoede-cyclus te ontsnappen. Daarnaast biedt elk gezin een kind ook nog een warm thuis.

Een hectare vruchtbare landbouwgrond kost in India wel veel geld: € 50.000,- Omdat we per hectare 50 gezinnen kunnen helpen, komt het neer op €1.000,- per gezin. Dat is niet veel geld als je bedenkt dat daarmee een heel gezin uit de armoede wordt verlost om een nieuwe toekomst op te bouwen. Het is hartverwarmend om te zien hoe deze arme Dalit-gezinnen nieuwe hoop voor de toekomst krijgen.

We leren hen gewassen te kweken via de 'Farming-Gods-Way' methode. Het geheim van deze landbouw-

'Farming God's Way' op de Abba-farm geeft adoptieouders een hoopvolle toekomst



methode is, dat het land niet wordt omgeploegd en dat het onkruid als mest rondom de nieuwe aanplant wordt gelegd. Hierdoor wordt het vocht in de grond vastgehouden waardoor er geen kostbare mineralen verloren gaan, die anders door tropische moessons zouden wegspoelen. Het gevolg is dat de groei van gewassen krachtig wordt bevorderd: tot zelfs wel 30% meer oogst van mooiere gewassen in vergelijking met de traditionele landbouwmethoden.

In de afgelopen drie jaar hebben we gezien dat het werkt. Het olifanten-gras dat we verbouwen voor koeienvoer, wordt normaal 1.80 mtr. hoog. Bij ons is het 2.40 mtr. En dat niet alleen, want de melk van de koeien die dit gras eten is ook zo'n 30% vetter. Door de grotere oogsten van hoge kwaliteit, kunnen onze boeren nu prachtige producten op de markt brengen



waardoor ze nog eerder aan de armoede ontsnappen en een zelfstandig bestaan kunnen opbouwen. Enfin, als u er het fijne van wilt weten kijk dan maar eens op de site van Farming Gods Way: www.farming-gods-way.org.

De komende jaren willen we opnieuw land aankopen, om nog meer arme gezinnen een hoopvolle toekomst te kunnen bieden, want juist deze arme Dalits hebben hun hart geopend om een kansloos kind te adopteren. Daarom zoeken we investeerders die ons willen helpen om nieuw land aan te kopen.



Schoon drinkwater

Schoon drinkwater is van levensbelang en gebrek eraan is de oorzaak van ernstige ziekten en zelfs de dood. Dat was zo in Uthiramerur en is nog zo in het naburige district Chengalpattu. De allerarmsten zijn daar verstoken van deze primaire levensbehoefte.

50 bronnen voor 50 dorpen in 50 dagen

Eind 2013 zijn er 50 bronnen voor 50 dorpen in 50 dagen geslagen. Sindsdien drinken bijna 200.000 mensen elke dag schoon drinkwater en is er niemand meer gestorven door het drinken van vies water. Wat een zegen voor de volksgezondheid! Dit werd ook opgemerkt door de mensen uit Chengalpattu. "Kom ons ook helpen!", smeekten ze ons. Maar ja, waar moesten we het geld vandaan halen?

Een gave gebedsverhooring!

Dat antwoord kwam snel, veel sneller dan we ooit hadden durven dromen. Alsof hij was geroepen, bood dezelfde man, die de eerste 50 putten had betaald,

ons opnieuw geld om dit nog eens te doen. Hij wist niets van ons verlangen om Chengalpattu te helpen. Wat een gave gebedsverhooring! Bovendien gaf hij ons ook geld voor een ambulance voor Chengalpattu. Opnieuw konden we nu duizenden mensen helpen met hun primaire levensbehoefte aan schoon drinkwater en medische zorg.

Gunst bij de autoriteiten

Kingsly bemerkte dat hij in Chengalpattu ook gunst bij de lokale autoriteit had verworven, want ze verlenen ons alle medewerking die we van hen vroegen.



Dorpsbewoners kwamen kijken hoe de watervoorziening werd gemaakt

Voor en tegenspoed

Maar er is ook tegenstand: want hoewel de lokale autoriteiten blij zijn met onze komst, zien de fanatieke hindoes ons liever vertrekken. Daarnaast heeft de centrale regering van de ene op de andere dag 15% BTW ingevoerd en tegelijkertijd kan men nog slechts €30,- per dag aan contanten opnemen. Dat maakt het ook erg lastig om alle betalingen te doen. Toen de gouverneur van Tamil-Nadu om het leven werd gebracht, leidde dit tot nog meer onrust, stakingen, rellen en economische schade. Ook ons werk leidt daaronder. Het gaat lang niet zo vlot als de eerste keer en alles is nu veel duurder. Door de stakingen lopen we ook vertraging op, maar we gaan door en vertrouwen



erop dat het ondanks alle tegenstand gaat lukken. We zijn vastbesloten om ons plan ten uitvoer te brengen. Het goede nieuws is dat de eerste 30 waterputten al zijn gerealiseerd en de rest zal spoedig volgen.

Levend water!

Maar naast schoon drinkwater, willen we de mensen ook 'het levende water' geven. Dus besloten we, net zoals destijds in Uthiramerur, ook nu in Chengalpattu een 'Living Water Festival' te gaan houden.

Leven voor Chengalpattu

Tijdens het festival vertelde ik dat we 50 waterputten en dorpshuizen wilden bouwen, zodat ze onderwijs, medische zorg en schoon drinkwater krijgen. Daarna nodigden we hen uit om te komen drinken van 'het Levende Water om niet!'

Levend water

We hadden dit festival gepland om met de mensen het feest van het 'Levende Water' te vieren. Ze moesten het Woord immers horen om het te kunnen geloven en ze moesten het geloven om het in ontvangst te kunnen nemen. Dus preekte ik dit heel eenvoudige principe en riep de mensen op om te luisteren zodat ze zouden horen dat God hen veel meer wilde geven dan alleen schoon drinkwater. Hij wilde hen het 'levende water' geven, waar ze nooit meer dorst van zouden krijgen. Als ze dat geloofden hoefden ze alleen nog maar te komen om het in ontvangst te nemen.

Een groot wonder

Zeker 3.000 mensen gaven gehoor en namen Jezus aan. Heel bijzonder was het verhaal van de man die een fles gif had gekocht om zelfmoord te plegen. Toen hij langs het festivalterrein liep, werd zijn aandacht getrokken. Hij luisterde naar de boodschap over het levende water. Toen hij werd uitgenodigd

om daarvan te komen drinken, begon hij over zijn hele lichaam te beven. De fles gif viel uit zijn handen stuk, waarna hij naar voren rende om van het levende water te drinken.

Wanneer komen jullie?

We zijn ervan overtuigd dat we op termijn nog veel meer zullen horen van wat God in de harten van de mensen heeft gedaan. Zo was het toch ook met Chitibabu gegaan. Na het festival werd Kingsly door veel burgemeesters met diepe dankbetuigingen overladen voor wat we doen. "Komt u ook naar mijn dorp? En wanneer gaat u beginnen?" Ik had er geen besef van dat het delen van onze visie zo positief zou uitwerken. Het was boven verwachting want dit gebied stond bekend als zeer vijandig, maar God heeft een nieuwe deur voor ons geopend. Er is nog heel veel werk te doen. De eerste 30 watervoorzieningen zijn al geplaatst en de eerste vijf dorpshuizen ook al in aanbouw. We hopen er dit jaar 25 te bouwen. Wat een voorrecht om dit te mogen doen!





Met dank aan
onze sponsors
hebben we
afgelopen jaren
velen hulp
kunnen bieden



Zorg voor de allerarmsten

We hebben de sponsoring voor de kinderen en ons landbouwproject. Verder zorgen we voor schoon drinkwater, onderwijs, medische zorg en ware godsdienst. Daarnaast dragen we ook nog zorg voor weduwen en melaatsen.

Actief op veel terreinen

Omdat we actief zijn op verschillende terreinen, was het idee ontstaan om al deze disciplines onder één dak samen te brengen. En zo is dus het idee van onze multifunctionele dorpshuizen ontstaan.

U heeft het misschien al wel begrepen. We wilden er aanvankelijk 50 bouwen, waarvan we inmiddels de helft hebben gerealiseerd. Nu Chengalpattu voor ons is opengestaan en we daar ook 50 waterputten bouwen, hebben we ons geloof opgerekt en besloten om ook daar 50 dorpshuizen te bouwen. Een enorme uitdaging voor ons geloof, maar we zijn die uitdaging met vreugde aangegaan.

200 paar handgemaakte schoenen

We brengen elk jaar een bezoek aan een melaatsendorp, waar zo'n 200 melaatsen wonen. Dankzij de inzet van één van onze partners hebben ze allemaal nieuwe handgemaakte schoenen, zelf voor hun ruwe huid, tandenborstels, dekens, een heerlijke maaltijd en knuffels gekregen.

Het zigeunerdorp

Een dan is er nog het zigeunerdorp. Het is zeer schrijnend om te zien hoe deze arme mensen leven. De regering doet niets en ze worden ernstig gediscrimineerd. We hebben vorig jaar een waterput geslagen in hun dorp. En elk jaar kijken we, wat we voor deze mooie mensen kunnen doen.

Noodhulp

Na de tyfoon van november 2015 en de cycloon van december 2016 hebben we aan duizenden mensen noodhulp verstrekt. Met de inzet van onze ambulance, zijn duizenden 'Hopeboxen' uitgedeeld, waar een gezin van 4 mensen een maand van kan overleven. Op die manier hebben we bijna 8.000 mensen geholpen om te overleven.

Zorg voor de weduwen

Daarnaast bieden we zorg aan weduwen. Bijna 60 van hen wonen op het terrein van het kinderkuis in Chennai. Ach, de ruimte ontbreekt om alle verhalen te vertellen, maar het is schitterend!





**Met dank aan onze
sponsors hebben
we vreugde en liefde
gegeven aan deze
kostbare zielen**



Onze ambulances

Onze twee ambulances hebben hun diensten al ruimschoots bewezen. Meer dan 1.200 mensen hebben in de afgelopen 2 jaar medische hulp ontvangen en sommigen een operatie gehad, die hen soms zelfs het leven redde. Er is zoveel nood, er lijkt geen eind aan te komen. Sommigen vinden het dan ook onbegonnen werk, 'een druppel op een gloeiende plaat', maar niets doen is geen optie! En als u de dankbare gezichten ziet van alle armen, wezen, weduwen, zieken en melaatsen die we hebben kunnen helpen, dan is geen moeite te veel.



Windows for Widows

In het Hindoeïsme wordt het lichaam van een gestorvene verbrand. Vroeger werd de achtergebleven weduwe ook mee verbrand op dezelfde brandstapel. Nu gebeurt dat nog maar zelden, maar het alternatief is misschien nog wel erger. Want nu wordt de weduwe door haar eigen kinderen op straat gezet. Er zijn naar schatting 50 miljoen weduwen die op de straten van India zwerven.



Zoon, zie uw moeder!

Dit zijn de woorden die Jezus sprak toen Hij aan het kruis hing. Terwijl Hij de straf van de wereld droeg, was Hij ook nog bezig met de zorg voor zijn moeder, die weduwe was. Als oudste zoon was het zijn verantwoordelijkheid om in die zorg te voorzien. Maar dat zou Hij straks niet meer kunnen doen omdat Hij zou sterven. Maar wie moest er dan wel voor haar zorgen? Jezus zag Johannes, met wie hij een innige band had. Hij wist dat Hij de zorg voor Maria wel aan hem kon toevertrouwen, dus zei Hij: *“Vrouw, zie uw zoon, zoon zie uw moeder!”* Vanaf dat uur nam Johannes haar in huis en zorgde voor haar, zoals het een zoon betaamt voor zijn moeder te zorgen. **Prachtig gewoon!**

Op straat gezet door je kinderen

Die zorg bestaat in India echter niet. Vroeger werd de weduwe levend meeverbrand met haar gestorven echtgenoot. De moderne variant is al niet veel beter want nu wordt de weduwe op straat gezet, omdat men gelooft dat alles wat een weduwe aanraakt, gedoemd is te mislukken. Uit vrees voor verlies van geld en goed wil men daarom geen weduwe bij zich in de buurt hebben, want dit zou onheil brengen.

Gewoonweg onvoorstelbaar!

En daarom wordt moeder door haar eigen kinderen, haar eigen zonen, die ze zelf heeft verwekt en gekoesterd, zomaar op straat gezet. **Gewoonweg verschrikkelijk!**

Ongewenst, verstoten en verlaten

Deze arme weduwen verliezen niet alleen hun echtgenoot, maar ook hun kinderen, hun gezin, hun huis, hun status en hun waardigheid. Ze verkeren in erbarmelijke omstandigheden, hebben nauwelijks te eten en hebben vaak geen vaste verblijfplaats. Hierdoor staan ze bloot aan ernstige gevaren zoals: ondervoeding, onderkoeling en seksueel misbruik. Ook lopen ze het risico om vermoord te worden voor de illegale orgaanhandel. Verder kunnen ze gebeten worden door honden die besmet zijn met hondsdolheid, terwijl ze met hen vechten om de etensresten die ze op straat hebben gevonden. De meesten sterven helaas binnen 5 tot 6 jaar. Naar schatting zijn er in India *50 miljoen weduwen* die op straat zwerven zonder enige hoop; in de steek gelaten door hun familie, ongewenst, verstoten en verlaten. **Dramatisch gewoon!**

Zuivere en onbevleete godsdienst voor God, de Vader, is: omzien naar wezen en weduwen in hun druk en zichzelf onbesmet van de wereld bewaren – Jacobus 1:27

Niets doen is geen optie

We beseffen dat we slechts een heel klein beetje kunnen doen. Want de aantallen zijn overweldigend. Sommigen zeggen: *“het is slechts een druppel op een gloeiende plaat, wat maakt die druppel nog voor verschil?”* Voor de weduwen die wij helpen maakt het in ieder geval het verschil uit tussen leven en dood. Ook al is de nood nog zo groot en onze mogelijkheden nog zo beperkt, is dat geen reden om niets te doen. Dus doen we iets, ook al is het maar een kleine bijdrage aan een heel groot probleem.

Bij dit alles denk ik vaak aan de woorden van Moeder Teresa die zei: *“Als je honderd mensen niet kunt helpen, help er dan eentje!”* en ook zei ze: *“we kunnen niet allemaal grote dingen doen, maar we kunnen wel kleine dingen doen met grote liefde”*. We maken ons dan ook niet druk om de getallen maar zijn gewoon begonnen hen te helpen die op ons pad zijn gekomen. ***En dat is gewoon prachtig om te doen!***

Twee vliegen in een klap

Voordat Jezus stierf, gaf Hij dus nog één opdracht. Die opdracht was om te zorgen voor een weduwe alsof het je eigen moeder is. Johannes heeft die opdracht blijmoedig aanvaard. Ook wij hebben deze opdracht aanvaard. Hoewel ons belangrijkste werk de zorg voor straat- en weeskinderen betreft, zagen we ineens een gouden kans om twee vliegen in een klap te vangen. Want door deze weduwen onderdak te verlenen bij ons kinderkuis, hebben zij een veilig thuis, met kinderen om zich heen van wie zij liefde krijgen en aan wie zij hun liefde kunnen geven. Zo krijgen deze kinderen weer een moederfiguur die hen liefheeft; en dat is nu precies wat zij als gedumpte kinderen het meeste heb-



ben gemist. Andersom geven deze kinderen hun liefde aan deze oudjes, waardoor ze weer een nieuw doel in hun leven krijgen. We hebben gezien hoe genezend dit werkt en hoe er prachtige relaties ontstaan tussen de kinderen en deze oudjes. ***Gewoonweg hartverwarmend om te zien!***

Windows for widows

Vanuit de overtuiging dat dit een goed plan is, noemen we ons project: 'Windows for Widows!' Er zijn nu 36 bejaarden-appartementen gebouwd. De meeste kosten zijn door de lokale gelovigen opgebracht, alhoewel hulp altijd welkom blijft. Daarnaast hebben we zorgkosten voor deze oudjes. Die zijn € 30,- per weduwe p.m. Deze kosten liggen iets hoger dan die voor de kinderen, omdat ze vaak extra medische zorg nodig hebben. Wij zoeken daarom investeerders die een woonplek willen sponsoren of een weduwe ondersteunen. Wilt u die weldoener zijn? ***Dat zou gewoonweg geweldig zijn!***

Doen wat Johannes deed

We geloven dat Jezus ook nu nog 'zonen' zoekt die voor deze 'moeders' willen zorgen. Kan Hij ons die zorg toevertrouwen zoals Hij dit aan Johannes deed? En zijn wij bereid die verantwoording op ons te nemen? Ik geloof niet dat God ons ertoe dwingt om dit liefdewerk te doen. Wel geloof ik dat Hij ons uitdaagt om vanuit Zijn liefde de verantwoording op ons te nemen voor deze weduwen. De vraag is: *“Zou u die persoon willen zijn?”* *“Zou u die opdracht willen aanvaarden en de zorg voor een weduwe op u willen nemen, zoals u ook zou doen voor uw eigen moeder?”* Uiteraard kunt u die vraag alleen zelf beantwoorden. Maar het zou echt fantastisch zijn als u zou besluiten om een weduwe te helpen door ons de helpende hand te reiken. ***Want dan zijn wij u gewoon heel erg dankbaar!***





Het Abba Dreamteam

V.l.n.r.: Kingsly - onze Indiase partner, Jaap - de initiatiefnemer, Ulfert - die waakt over onze droom en Ben - die bergen werk verzet. "I have a dream!" zei Martin Luther King. Acht jaar geleden begonnen wij te dromen en veel van onze dromen zijn inmiddels werkelijkheid geworden. Droom met ons mee!

De kracht van samenwerking

Ik ben mijn vrienden zoveel dank verschuldigd want zonder hen was onze droom nooit gerealiseerd. De Bijbel zegt: "Eén zal er duizend verslaan en twee tien-duizend". Dat is wat wij ervaren door onze krachten te bundelen. Dat geeft zoveel vreugde en energie. We weten nooit hoever we met elkaar kunnen komen, als het ons niet kan schelen wie de eer krijgt! Want die eer komt alleen maar onze God toe. We hadden aanvankelijk helemaal geen vooropgezet plan. Meestal beseffen achteraf pas dat God ons op een bijzondere wijze heeft geleid. We zeggen dan ook met de nodige humor tegen elkaar: "geef me asjeliëft een klap in mijn gezicht als ik met de eer begin te strijken". Maar afgezien van God, is er nog een partner die beslist onze dank verdient.

Onze partners

En dat bent u! Dat zijn alle mensen die ons in de afgelopen jaren financieel hebben gesteund. Zonder u hadden wij dit nooit kunnen doen. We geloven dan ook dat u mag meegenieten van de zegen en het succes op het werk dat God door ons heen doet. Ik hoop oprecht dat u het ook ziet als uw werk, als ons gezamenlijk werk. We doen het immers samen, u met uw bijdrage en wij in de uitvoering!

Onze droom is nog niet af.

Misschien had u nog niet eerder van ons werk gehoord. Dan daag ik u uit om met ons dreamteam mee te dromen. Niet iedereen kan zelf gaan, maar we kunnen wel allemaal iets doen, al is het maar dat we de ander helpen om te gaan. En dat kan door te geven, al is het maar een klein beetje. Daarom wil ik u uitnodigen om met uw giften deel van ons dreamteam te worden. Laten we onze handen ineen slaan en samen bouwen aan een betere wereld.

Wordt onze partner

U kunt meehelpen door te sponsoren, ons werk te promoten, een sponsorloop of benefietdiner te organiseren, enz. Kijk op www.abbachildcare.org voor meer info, filmpjes en het laatste nieuws.





Abba-Shop

Men zegt wel eens: "één foto zegt meer dan duizend woorden!" Dit magazine staat vol met foto's maar ik zou u er nog wel 10.000 willen laten zien. We hopen echter dat u een goed beeld hebt gekregen van ons werk in India. Maar om de drijfveer achter dit werk te begrijpen, zou u "Gods hart voor weduwen en wezen" moeten lezen. In dit boek neem ik u mee op de weg die ik zelf heb afgelegd en die mij ertoe heeft geleid dit werk te doen.

En wil je meer weten? Kijk op abbachildcare.org voor informatie over o.a. de beneficiërs die we af en toe organiseren. Als je je inschrijft voor de digitale nieuwsbrief houden wij jij op de hoogte. We hopen dat je ook een held wilt zijn en mee wilt helpen om de kansloze en kasteloze van India een hoopvolle toekomst te geven.



Gods hart voor wezen en weduwen

Dit boek doet een appèl op alle gelovigen om actief betrokken te raken bij de grote opdracht door het evangelie van Jezus Christus handen en voeten te geven in concrete hulpverlening aan vluchtelingen, armen, wezen en weduwen. Dit boek maakt je bewust van je verantwoordelijkheid om zorg te dragen voor de allerarmsten. Maar het juk van deze verantwoordelijkheid zal zacht en licht zijn en je grootste vreugde worden, als je je laat inspireren door degene die gezegd heeft: "Wat je voor deze minste gedaan hebt, heb je voor Mij gedaan!" Het lezen van dit boek is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Het zal je ogen openen voor het hulpgeroep van miljoenen armen, slaven, wezen en weduwen. Na het lezen van dit boek kunt je nooit meer zeggen: "Ik wist het niet!" Je kunt nooit meer terug naar je gezegende onwetendheid. Je bent dus gewaarschuwd!

DVD's Abba Child Care



NIEUW
Binnenkort verkrijgbaar!

Wist u dat er in India 60 miljoen kinderen worden verhandeld en dat er elke 20 seconden een kind sterft door het drinken van vuil water. Wist u dat bijna elk kind dat in India op straat belandt binnen drie jaar sterft? Wist u dat er in India miljoenen babymeisjes worden vermoord, in slavernij leven, worden verminkt, gedwongen om te bedelen of gedood voor orgaandonaties? De vraag is: kunnen we er iets aan doen? Jazeker! Als we allemaal ons best doet, kunnen we samen veel bereiken. U kunt al een kind sponsoren voor € 12,50 per maand. Wees een held die een kind weer een toekomst biedt en geef je op via de machtigingskaart of online via www.abbachildcare.org

Machtigingskaart - hierbij machtig ik Abba Child Care om het volgende bedrag af te schrijven:

- ♡ Ik koop een aandeel van € 1.000,- €
- ♡ Ik sponsor een kind in het AFH-project á € 12,50 p.m. €
- ♡ Ik sponsor een gezin in het AFH-project á € 25,- p.m. €
- ♡ Ik geef een maandelijks gift van €
- ♡ Ik geef een eenmalige gift van €
- ♡ Ik sponsor een weduwe voor € 30,- per maand €
- ♡ Ik sponsor een leerkracht voor € 50,- per maand €

Gegevens donateur:

Naam: Adres:
Postcode: Plaats:
Telefoon: Email:
Bankrekeningnr: Datum:
Handtekening: Uitknippen en opsturen naar onderstaand adres

Adresgegevens:

Abba Child Care International
Boomkleverlaan 263-A, 3893-JW Zeewolde
Tel: +31-85-1043413
Mail: info@abbachildcare.org
Site: www.abbachildcare.org

Bankgegevens: *

ING BANK Reknr: 589.29.86 
BIC: INGBNL2A
IBAN: NL85INGB0005892986
INCASSO-ID: NL40ZZZ510883120000



*Abba Child Care heeft een ANBI-status, waardoor giften fiscaal aftrekbaar zijn.



Dank je wel ...!