

Een modern sprookje in India:



In de keuken: Links Antje Dieleman met Anita



Anita met haar adoptievader

Door Jaap Dieleman

Op een koude avond bracht Patrick zijn vrouw Selvi naar de kliniek omdat haar weeën waren begonnen. Toen de klok op 16 oktober 1980, 12.00 uur sloeg, hoorde hij de eerste kreten van zijn pasgeboren baby. Het was een meisje en ze noemden haar Anita. Het verhaal van Anita lijkt op een modern sprookje dat werkelijkheid werd.

Het regende keihard toen ze de volgende ochtend de kliniek verlieten. Hun schamele hutje met rieten dak stond bijna blank, want het dak lekte op veel plaatsen. Patrick vond een stuk plastic langs de weg dat hij over het dak gooide om het doorleken te stoppen. Met veel pijn en moeite wisten ze een droog plekje voor de kleine Anita te creëren. Het zag er zorgwekkend voor hen uit.

Patrick was een man van gebed, een trouwe volgeling van Jezus en een actief lid van zijn kerk, net als zijn vrouw. Omdat het bleef regenen, moesten ze voortdurend hopen om het binnen droog te houden. Om de kleine Anita droog te houden, hadden ze een mandje van een sari gemaakt en die aan een balk gehangen. Terwijl Patrick weer naar zijn werk ging, ging Selvi vlug wat eten kopen terwijl ze Anita slapend in hun hutje achterliet.

Hoog bezoek

Ondertussen liepen Srinivasan en zijn vrouw Nirmala langs hun hutje en hoorden Anita huilen. Nieuwsgierig keken ze naar binnen en zagen een huilende baby. Dit kind zou ziek kunnen worden van de kou! Mevrouw Nirmala pakte de baby uit haar mandje en drukte haar tegen zich aan. Ze raakte ontroerd toen de kleine Anita naar haar glimlachte. Nirmala keek naar Srinivasan en ze besloten om dit gezin in nood te helpen. Even later kwam de zwakke, vermoeide Selvi terug. Ze schrok toen ze haar kleine meisje in de armen van een dame uit de hoge kaste zag liggen. Maar het echtpaar stelde Selvi gerust en vertelde dat ze de baby als hun eigen dochter wilden adopteren, maar dan samen met haar biologische ouders erbij. Dan zouden ze de kleine Anita een goed leven en een hoopvolle toekomst kunnen bieden. Het was alsof Selvi droomde. Gebeurde dit echt? Ze was overweldigd van geluk en gechoqueerd tegelijkertijd.

Vanuit de put naar het paleis

En zo gebeurde het, op de dag dat Anita vijf dagen oud was, dat ze hun schamele hut verlieten om in het prachtige landhuis van Srinivasan en Nirmala te gaan wonen. Ze konden hun ogen niet geloven toen ze het prachtige huis binnenstapten. Op

één dag had God hun situatie volledig op zijn kop gezet! Wat een voorrecht dat hun lieve kleine Anita op zo'n mooie plek mocht opgroeien! Wat hen vooral trof, was dat de Srinivasan-familie tot de hoogste kaste behoorde, terwijl Patrick en Selvi *dalits* (onaanraakbaren) waren. Het is ondenkbaar dat een *brahmin* een *dalit* onder zijn dak neemt. Ze willen nog niet eens dat de schaduw van een dalit op hen valt. Maar Srinivasan en Nirmala hielden net zoveel van Anita als van hun eigen dochter Viji. En Viji hield van Anita als haar eigen zusje. Samen waren ze een gelukkig gezin. Ondanks de religieuze vooroordelen tegen dalits, twijfelden ze er geen moment aan om hen als familie in hun gezin op te nemen. Revolutionair!

Patrick en Selvi waren onvoorstelbaar dankbaar voor het nieuwe leven dat ze hadden gekregen bij de familie Srinivasan. Ook wist Nirmala een goede baan voor Patrick te vinden bij het Highway Departement. Wat was hij dankbaar voor deze gouden kans.

Nirmala was een bekende zangeres en Anita hield ook veel van zingen. Door Nirmala's bekendheid kreeg Anita ook de kans om te zingen. Ze kende geen angst maar zong vrijmoedig voor duizenden mensen over Gods liefde. Tot op heden is dat haar passie. Ondertussen kreeg ze de

Het verhaal van Anita



Anita als jong meisje



Kingsly en Anita trouwen



Het gezin van Kingsly en Anita



Kleine Anita zingt mee met haar adoptie moeder

beste opleiding op elitescholen en werd ze elke dag door Srinivasan met de auto naar school gebracht en weer opgehaald. Zo groeide ze op in liefde en respect voor haar ouders, pleegouders en haar zus Viji. Anita haalde haar bachelor aan het College in Chennai. Zo groeide ze uit tot een geweldige zangeres en een prachtige jonge vrouw.

Helaas werd Nirmala in 2000 ernstig ziek en stierf ze. Dit was niet alleen een grote klap voor Srinivasan, maar ook voor Anita, omdat ze zoveel liefde van Nirmala had gekregen. Ondertussen haalde Anita een

diploma in Human Resource Development en Psychologie aan de Universiteit van Madras. Dankbaar en zeer bewust voor de bijzondere wending in haar leven, besloot ze haar leven toe te wijden aan God en zich in te zetten om babymeisjes, zoals zij zelf was geweest, te helpen.

Op 9 juni 2004 trouwde Anita. Volgens Indiase traditie werd haar huwelijk gearrangeerd, maar de gelukkige jongen was niemand minder dan Kingsly, de zoon van John en Rachel Lazarus. Bij het huwelijk werd Anita zowel door haar eigen vader Patrick als door haar stiefvader Srinivasan aan Kingsly gegeven. Sindsdien zijn Kingsly en Anita gelukkig getrouwd en gezegend met drie kinderen: Richard, Reynold en Anna. Het lijkt wel een moderne versie van een sprookje, alleen is dit de werkelijkheid.

Twee 'kansloze' kinderen

Dit is het bijzondere verhaal van Anita, een straatarm en kansloos dalit-baby'tje dat door Gods liefde vijf dagen na haar geboorte vanuit de put naar het paleis werd gebracht. En het is het verhaal van Kingsly, die als kleine jongen op blote voeten liep, vaak hongerig naar bed ging en etensresten viste uit het open riool bij zijn schooltje. Deze twee straatarme en kansloze kinderen maken nu samen anderen rijk: ze leven om duizenden

kansarme en afgewezen weeskinderen in India een hoopvolle toekomst te bieden.

En ik (Jaap Dieleman) heb het grote voorrecht om hun partner en vriend te zijn. Wat is God toch een goede God en zijn plannen zijn beslist hoger dan de onze!



Steun het werk van Abba Child Care en help het Indiase volk om de kracht van het evangelie te ervaren. Kijk op www.abbachildcare.org